



STUDIERESA Fj. ÖSTERN
 APRIL - 1982

- Claes Malmberg - SAS - Stockholm
- Kurt Lundin - Växjö
- dennart Jacobsson - Trelleborg
- Owe Sivertsen - Sahleås, Stockholm
- Peter Hellman - Specialresor, Vasag. Stockholm
- Lars Nilsson - Karlskrona
- Arne Sundin - Hägersten
- Kerstin Lindqvist - Göteborg
- Gunnar Nystrom - Umeå
- Agneta Sundstrom - Vällingby
- Lena Thörn - Elektrolux, Stockholm
- Nils Hane - Borlänge
- Inger Ahleñ - Vasagatan, Stockholm

STUDIERESA SAS FJÄRRAN ÖSTERN 24.04.82

1.

Under tiden Owe och jag dieckade in, började övriga deltagare strömma till. Vi som utgick från Arlanda samlades i loungen och drack kaffe, och presenterade oss. Förutom jag själv var det:

Owe Siwertson	Salutein
Lena Thörn	Elektrolux
Peter Hellman	Vasagatan Spec. resor.
Lars Nilsson	Karlskrona
Wils Hahné	Borlänge
Gunnar Nyström	Umeå
Anne Sundin	Hägersten
Agneta Sundström	Vällingby

samt Claes Malmberg från SAS.

Vi lyfte 12⁵⁵ och landade ca 14⁰⁰ på Kastrup. Efter "lång" promenad nådde vi fram till Scanoramalungen, där vi sammanstälade med de övriga deltagarna, vilka var:

Ferstin Lindqvist	Göteborg
Jennart Jacobsson	Trelleborg
Kert Sundin	Växjö

Claes M. informerade mycket kort om hur han tänkt sig uppläggningsen av denna resa. Vi blev uppdelade i fyra grupper, som skulle ha till uppgift att ta reda på transfer, växling av valuta m.m. Utina gruppmedlemmar blev Gunnar Nyström och Jennart Jacobsson.

Så var det då dags att boarda SK 989 2.
med destination Anchorage och Tokyo.
Resan skulle ta 8½ timmar till
första stop, meddelade en norsk pilot.
Efter en härligen dryg resa landade
vi i Alaska. Vi fick där gå omkring
i transithallen ca 1 timme. Allt utom
cigaretter och sprit var dyrt, så någon
souvenirinvestering blev ^{det} ute för min del.
Efter all mat och dryck som serverats
på första sträckan var man ganska
reg. Uppen det blev bara till att kliva
ombord igen på ett nytankat plan
för ytterligare ca 7½ timmes resa
till Tokyo. Klockan var nu 13⁰⁰ (24.4)
(01⁰⁰ svensk tid) Vi hade liksom "fått
tillbaka" 12 timmar. Inte konstigt
att man kände sig mör i hela krop-
pen. Svårt att hitta någon bekväm
ställning trots att vi åkte businessclass.
dyckades nå småningom slumra till
lite, för att sedan bli väckt med fu-
kost vid 13³⁰-tiden (06³⁰ svensk).
Landade vid 15⁰⁰ den 25.4, hade allt-
så knappt in på tiden från Anchorage.
Nu var vi helt plöbligt 7 timmar före.
Snuvigt !!!

Passkontroll och bagageuthämtning gick
mycket smidigt. Min grupp hade bli-
vit tilldelad snabbtåg som transfer.
Tog snabbt reda på att shuttlebus
vid stop 4 tog oss till "Keisei Railway"

Priset var 130 yen (3skr) och färden 3. tog 5-10 min. Sedan till nästa biljettlucka för att lösa tågbiljett in till city med snabbtåget. Kostade 730 yen + 600 yen för plb. Resan tog exakt 60 min, och kostnaden Narita ap - Keisei Ueno kostade alltså 1460 yen (35skr). Tyvärr missade vi precis ett tåg och fick därmed vänta 30 min, eftersom det var halv-timmestrafik.

Mycket rent och fint var det överallt och vi fick inte kliva på tåget förrän en tjänsteman stödat undan det synliga skräpet. T.o.m. toaletterna var rena trots att det var "arabmodell".

Väl framme vid Ueno station häffade vi en taxi som körde oss till "Tokyo Hilton" hotell. Pris 1.600 yen (för 3 pers)

Hade tydligen tur, eftersom förarna oftast inte tar så mycket packning som vi hade.

Vi checkade in och alla fick ett dubbelrum som enkel.

Efter en snabb, välbehövlig dusch var det dags att häffas på Claes' rum. Efter några whisky bestel vi oss för att gemensamt gå till restaurang och äta. Som vanligt när man är några stycken, blev det delade meningar omr vart vi skulle gå. Det slutade med att Lena, Owe, Peter och Gunnar gick själva. Vi övriga nio hittade en mysig

4.
Liten restaurang vid namn:
"Barbecue House Carrara", ca 10 min
promenad från hotellet. Vi åt
"Special Sirlon Matsuzaka beef", vilket
var mycket gott. Kan identifieras med
fondue. Vi satt alla runt ett bord
med trä gaslågor, där vi själva fick grilla
vårt kött. Till det drack vi whiskey och
öl. Tot.pris 125 skr per person, och då
bjöd vi Claes. Billigt!!

Efter middagen droppade ytterligare
några av mot hotellet. Vi tappra över-
levande gick in på ett disco "Mugen".
Kostade 1800yen för tjejer 3,600yen för
killar och då ingick varsin drink.

Dannade några damer och gick sedan
hem. Kom till ^{hotellet} ca 24⁰⁰ och stöp i
säng, somnade omedelbart.

Vaknade nästa morgon strax innan klockan
ringde. 07⁰⁰. Trött!!

Vi åt frukost på hotellet, tog sedan den
berömda Japaniska tunnelbanan från
station KOKKAIGIJIDOMAE till HIBIYA.

Den förströmda låg alldeles vid hotellet.
Det var en upplevelse. Mycket rent
och snyggt samt bra skyltat så vi hittade
bra efter våra lilla korta. Mycket
folk trängdes i tågen så man väntade
nästan på "påtryckaren" man hört så
mycket av. Väl framme vid SAS-kontoret
höll denmart Holmgren (sales manager)

och Ronny Sjölander (Marketing Administration manager) en information i ca 1,5 timme. En representant från JAL-tours, Mr. Takasaki, kom och visade ett bildprogram om Japan. Därefter blev vi bjudna på japansk lunch, restaurangens namn: "New Tokyo". Var och en fick peka genom en glasmonter vad vi ville ha. Jag provade en typ av kött, grönsaker, ris samt en mycket god soppa.

Efter lunchen visade SAS-killarna oss var vi skulle handla till bra priser. (SAS hade spec. rab.) Jag köpte inget speciellt, endast en miniräknare för ca 45 skr. Därefter åkte Kerstin och jag tillbaka med tunnelbanan till hotellet. Skönt med eftermiddagen ledig till egna aktiviteter, eller vila.

Vi höffades återigen på Claes' rum innan vi gick ut för att äta. Claes och Lasse hade köpt varsin kasett-stereo som genast föll förken sålen i smaken. Claes lovade fixa en likadant åt mig. (ca 1500 skr)

Eftersom vi hade delade meningar om mat blev vi två grupper. Jag föredrog valet av en amerikansiserade rest. "VIKTORIA STATION" i AKASAKA-området.

Det var en god kyckling, uppsatt på spelt.

Efter middagen promenerade vi tillsammans

mans med de andra som kommit tillbaka, till NEW OTANI HOTEL. På 40:e våningen var en bar som måste testas. Vi stannade ca 20min innan den stängdes. Fantastisk utsikt!!!

Sen promenerade vi hemåt. Splittrades under vägen. Vi fyra tjejer gick tillbaka till hotellet och tog en drink i baren. 02³⁰ kom jag isäng. Nästa morgon höllades vi i lobbyn för en heldagsutflykt, med JTB-travel. Först fick vi åka monorail (ett slags tåg) till Haneda airport.

Därifrån buss till Fujitsu's "Development Center", vilket var fabriken för dataprylar, lag i Yokohama. Efter en föga intressant film åkte vi vidare mot lunch.

Den intogs på restaurang "Suehiro" i Tokyos utkant. Nästa programpunkt var besök på Canons fabriker, där kameror tillverkades från grunden.

Skoj att se. Sista besöket skedde på "Sutory's" fabrik, vilket är alkoholtillverkning. Avslutades givetvis med provsmakning av whisky.

Cia 17³⁰ var vi tillbaka på hotellet mer eller mindre dödstötta. Jag gick upp på rummet och packade. Snyckas för ner bandspelaren som Claes skaffat, men ty vad tung!!

Owe och jag gick sedan ner i lobbyn

och drack varsin sake, som hotellet bjöd på. Sen gick vi upp till Curts rum och drack whisky. Tennant, Nils och Arne var också där. Vid 23-tiden hade jag fått nog och gick till sängs.

Kl. 05³⁰ blev det så dags att kliva upp för att hinna med bussen till flygplatsen 06²⁵, 2500 yen.

Efter gruppcheckning och passkontroll fick vi tid till en smörgås. Flygplats-skatten var 2.000 yen.

10³⁰ flög vi med JN 731 till HongKong. 30 min försenade. Det var mycket dåligt väder med regn och säkert inte längre sikt än 10-20 meter vid starten. Ju mer vi närmade oss desto bättre blev vädret. Men flera gånger fick vi spänna fast bältena, p.g.a. turbulenser. Konstigt att en sån stor keless som jumbo kan heppa som en jojo! Det var förvånigt en mycket trevlig flygning, med gulliga värdinnor. Och trots att vi flög ekonomi, var det helt fria drinkar och bra utrymme, eftersom vi hade turerna att få mittplatsen ledig. Efter två försök landade vi på en mycket regnig och dimmig flygplats i HongKong.

Ullur grupp hade buss som transfer till hotellet. Efter att vi fått bagaget

och växlat pengar, frågade jag efter buss till hot. "Holiday Inn." Nr 201 fick jag till svar. Vi väntade c:a 20 min innan den kom. Kostade 2,50 H.K-dollor och tog över 1 timme. (var mycket trafik.) Dessutom fick vi gå en bit. Blev inte speciellt glada när det visade sig vara fel Holiday Inn. Fick då ta Cimousinetaxi till det rätta, ett par kvarter längre bort. Det skulle vara Harbour View Holiday Inn. Typiskt, det blev ett kraftigt minus i kanten för Claes, som inte kunde ge oss rätt adress från början. Han satt naturligtvis ombytt i lobbyn när vi kom dit. Vi fick c:a 1 timme innan vi samlades i ett konferensrum på 17:e våningen. Vid 19³⁰ häftades vi över en drink på Iarnes rum, sen var vi till en restaurang, "Lindey", och åt god mat, dock ej kinesisk. Efteråt delades meningarna om aktiviteter. Sena och jag åkte med Claes och Lasse över till ön Victoria, där det fanns mycket att se. Hittade aldrig något disco, så det blev en pub istället, innan Sena och jag åkte tillbaka till hotellet. Det var mycket billigt med taxi, endast 4 skr för de första 2 km, sen rullade det sakta vidare.

På hotellet gick vi in i baren och strax
 efter kom Owe, Gunnar och Peter. Efter en
 stund gick vi upp på Gunnars rum och
 pratade över en whisky. Vid 02-tiden kom
 jag isäng. Nästa morgon åkte vi färja
 över till Victoria Island och besökte Globe-
 hoteller samt representant från Hong Kong
 tourist association, Stephanie Ho. Från
 Globetrotter var Ulla Gudmundsson. Vi blev
 påprackade ytterligare ngt kilo broschyrer.
 Sen shoppade vi hela dagen på bägge
 sidor om färjan. Vi besökte senare Svenska
 Konsulatet där konsulen Uke Berg berättade
 lite allmänt. SAS representant Anders
 Larsson var också där.

Efter duschi gick vi sedan ut och åt
 Pekinganka på "Peking Restaurant" i
 Peking Garden, strax intill hotellet.

Efter middagen gick vi till Hyatt och
 kollade in nattklubber, var inget speciellt
 så det blev baren på värat hotell. Vid
 23³⁰ hade jag fått nog och sa det godnatt.

Nästa morgon var det återigen dags
 att bege sig till flygplatsen. Jag åkte
 med mina gruppmedlemmar i taxi, vilket
 tog ca 10-15 min och kostade 10 skr.

Efter de vanliga rutinerna med incheck-
 ning och pass- samt securitas kontroll,
 satte vi oss att vänta på boarding till
 Philippine Airlines flight PR 307 till Manila.
 Flygningen gick bra, bara vi kommit upp
 över Hong Kongs dåliga väder.

Vi landade ca 1½ timme senare på 10.
Manila International Airport. Det tog lite
tid att ta sig igenom passkontroll och tull.
Men så smidigt var vi alla igenom
och tog bilar till Hyatt Regency Hotel.
Fick en drink när vi kom och lotsades
sedan upp på våra respektive rum.

Mycket sämre standard på detta hotell
än de två tidigare. Borde inte klassificeras
som F-hotell. Efter ett kort möte

i ett torftigt "konferensrum" höllades vi
vid poolen och sammanfattade våra in-
tryck från Hong Kong. Det bestämdes då
att vi skulle träffa en representant från
Manilas turistbyrå, som skulle bjuda oss
på information och middag. Så vid 17³⁰-
tiden gick vi till rummen och tog den
efterlängjade douchen. Temp. låg nämligen
på ca 30°C och det var minst sagt
varmt. Synd att vi bara skulle stanna
en natt, det var ju detta klimat vi
längtat efter.

Vid 19-tiden hämtades vi av Manilas
resebyrå "AMITY travel". Tjejen som guida-
de hette Mila. Vi åkte till en restau-
rang, "Sulö", där vi fick god filippinsk
middag samt se uppträdande av filippinska
dansare. Tyvärr var vi sena, så serveringen
blev lite för snabb. Dom ville att vi skulle
bli klara under showen. Sena Thörn fick
även chansen att visa sin danskunnet
genom att gå upp och dansa på scenen.

C:a 21⁰⁰ var vi klara och åkte då till ett filippinskt bollspel, liknande väran squash. Kul. Sedan fick vi se två hotell, "Manila Hotel" och "Philippin Plaza" samt även The Red Light district. 11.

Väl tillbaka till hotellet igen, satt jag och Agneta i baren en stund medan de andra gick ut för att hitta något bra ställe.

Morgon igen! Sightseeingbuss hämtade oss vid 09-tiden. Tämmligen värdelös tur, i och med att guiden talade så snabbt och formligen åt upp mikrofonen. Vid 11-tiden släpptes vi av vid "Shoemart" vilket är ett stort varuhus med en del billiga prylar, såsom skor och da Coste-tröjor. På c:a 30 min fick vi sitta och vänta vid kassan, innan det var dags att kasta sig i en taxi tillbaka till hotellet. Det gäller att ha nerverna på rätta stället när man åker taxi i detta land. Dem kör som galningar, gör allt för att bryta trafikreglerna, och använder signalhornet till 90%. Väl tillbaka på flygplatsen var det bara att checka ut, för att sen hoppa i en ny taxi, denna gång till flygplatsen. Incheckning och security samt passkontroll tog ca 1 1/2 timme.

Tur vi var ute i så god tid. Denna gång skulle vi flyga med Thai (TG 639). Vi boardade efter c:a "20" Flygningen till Bangkok tog unq. 3,10 timmar. Vi tyckte 30° var varmt i Manila, men

detta var värre. Passkontrollen tog 12.
ganska lång tid, väskorna fick vi också
vänta på, eftersom dom hade blandat
ihop tre flighter på samma band.

Efter växling till bath åkte vi limousin
till hotel Montien. Färden dit tog 25 min
och det var ett fint hotell. Vi fick rum
på 14:e våningen. Efter 15 min. var det
så dags att mötas igen, denna gång
tillsammans med Globetrotters representant
Inger Nordberg. Hon berättade något
lite om Bangkok och bjöd på en drink.
Ufen hon verkade inte speciellt interres-
serad av oss, lyckte flera med mig.
Kvällens middag intog vi på en fiskrestau-
rang, som var mycket bra. Det tog ca
2,5 tim innan vi kunde gå vidare.

Som tidigare var det några som avvek,
vi övriga (8st.) gick in på en pub. Som-
liga tyckte det var viktigt att se hur
det fungerade med de bikiniklädda
gogohjejerna. Jag är tämligen ointerres-
serad och tycker det hela är ganska
esmakligt. Att därefter gå med på en
klubb med liveshows m.m. var definitivt
inget för mig. Efter en titt i hotellets
disco, lockade återigen sängene eftersom
klockan hunnit bli 01°. Jag hade
dessutom fått utslag på händerna,
som kliade ganska mycket.

Nästa morgon var det dags igen. Utcheck-
ning, limousinservice, securitas, passkontroll

incheckning och flygplatskatt (50 bath)
 10²⁵ lyfte vi med SK 971 mot Singapore,
 den sista destinationen. Flygningen
 gick bra, tog 1 tim 55 min. Jag blev liksom
 i höstas imponerad över den fina
 flygplatsen Changi airport. Allt funge-
 rade bra och gick snabbt. Väl framme
 vid bandet hade min ena väska redan
 kommit. Iganaka snabb följd kom även
 de andras väskor, men inte min andra
 väska och inte heller någon av Jennarts
 trå. Ju mer bandet snurrat och
 samma väskor åkt runt några varv
 ju mer fundersamma blev givetvis vi
 som nu stod ensamma kvar. Så små-
 ningom fick vi hjälp av en kille som
 förstätt hur läget var. Vi fick följa
 med på kontoret för förlorat bagage,
 och fick där veta att en ny maskin
 skulle landa ca 20 min senare. Vi
 satte oss ner och hoppades på bättre
 tur denna gång. Inte speciellt upp-
 muntrande med tanke på att Bangkok
 inte är den bästa flygplatsen vad
 gäller säkerhet av bagaget. Näväl!
 Västa flight kom och vi gick ut till-
 sammans med samme unga trevliga man.
 Efter ett tag kom faktiskt två res-
 väskor som var väldigt bekanta. Skönt!
 Men Jennarts minde väska?? Kom ej,
 konstaterade vi efter att även detta
 band snurrat klart. Det blev bara till

att rapportera och Jennart fick försöka 14.
komma ihåg innehållet. Som tur var
hade han inte några speciella värde-
saker i den väskan. Efter ca 2 tim
fördröjning tog vi sedan en taxi till
Hyatt Regency hotell. Färden tog 30 min
och kostade inte mer än 11 sing. dollar.
Ett meddelande fanns tillsammans
med min rumsmyckel. Det var Gunnar
som skrivit att dom befann sig vid
poolen på hotellet. Några i gruppen
hade åkt till en allmän badplats
som egentligen var planerat för oss
alla. Tyvärr var det ingen sol, men
mycket skönt ändå att få sträcka ut
sig i en solstol. Efter den sedvanliga
inppfästningen häffades vi senare på
Gunnars rum, där det vankades
whisky. Som tidigare inhäffat dela-
des gruppen när det var dags för
val av kröllens arkiviteker. Vi fyra
tjejer gick till "Café Boulevard", där
jag tidigare varit. Efter det åkte vi
tillsammans med Curt, Arne, Nils och
Jennart till "Peoples Park", vilket är ett
stort köpcentra med affärer i Hera plan,
samt marknad. Tyvärr kom vi dit ganska
sent och hann inte med några större
inköp före stängningen 22³⁰. Efter lite
ansträngningar fick vi så tag på taxi
som fick köra oss till "Raffles" hotell, där
den obligatoriska Singapore Slingen intogs.

Efter ytterligare jagande av taxi kom vi så småningom tillbaka till hotellet. Lena och Nils åkte med cykeltaxi, vilket såg roligt ut, men var ^{tre}dubbelt så dyrt som vanlig taxi. 15.

Globetrotters Bente Thygesen väntade nästa morgon med en buss, som tog oss till SAS och Thai-kontoret. Innan vi nådde fram dit besökte vi "Singapore Tourist Promotion Board" där Pamela Chung tee på ett mycket snabbt och imponerande sätt presenterade deras program. På några förfrågan om conventioner tillkallades även Mr. Lou Nguan Kian som handhöll denna sida av organisationen. Efter en filmvisning och några broschyrer rikare kom vi så fram till SAS-Thai-kontoret. Ytterligare information och rundvandring. Denna passade på att ordna seating för oss alla så att vi skulle slippa det besväret vid flygplatsen!!!! Eftermiddagen blev sedan fri för egna aktiviteter. Vi som åkte med bussen tillbaka till hotellet placerade oss genast vid poolen och åt där en lättare lunch. Det var mycket hett och jag orkade inte många minuter i själva solgasset. Vid 17³⁰ gick vi ut på stan några stycken. Promenerade till "Mohans", en affär som globetrotter rekommenderat samt givit oss rabattkort till. Tyvärr var det inget som tilltalade oss här. Claes o Lars köpte i alla fall varsin klocka. När dom, efter vad vi tyckte

16.
Lång tid, avslutat affären tog vi taxi till "Peoples Park" igen. Efter ett besök på Mac Donald's började vår rundvandring bland stånd och i affärer. Några fler hade nu avslutat så vi var totalt 8 pers. som nu skulle hitta något matställe. Vi åkte först till Alberts street och släckte törsten med öl, innan vi försade vidare till "Newton Circle", vilket är ett stort mat-place utomhus. Vi beställde in 4 dika rätter som vi delade. Och man fick i sig ~~en~~ en hel del trots att hungern inte var påtaglig i den enorma hetten. Det var mycket gott. Tillbaka till hotellet tog vi oss med taxi och placerade oss i baren. Efter ett par drinkar var vi några som ville besöka discot en koppa upp. Men eftersom killarna var iklädda blåjeans blev det nobben vid entrén. Ljligt!! Ville man inte lägga sig nu fanns inte många andra alternativ än att våldgästa någons rum. "Öffret" blev dennart som redan hade besök av Arne och Nils. Vi fixade fram lite whisky och pratade bort nå'n timme till ljudet av nyinköpta band från marknaden. Denna dag hade varit ganska givande. Vi blev t.o.m. plåtade för en tidning tillsammans med "Miss Orchard". Kul, hoppas Bente från globetrotter får tag på tidningen, så hon kan skicka ett exemplar till oss.

Jaha, så hade då den sista hotellnatten

för denna gång avklarats.

8:30 hämtade Globetrotter oss för en stadsrundtur. Ganska besvärligt för många av oss att hålla ögonen öppna. Men det gick relativt smidigt att ta sig igenom båthamn, utsiktsplats och en botanisk trädgård, med många orkidéer (Singapore's nationalsymbol).

Sen blev det dags för hotellvisning.

"Shangri-la" och "Mandarin" fick ställa upp med det. På det första tog

Theresa G.L. Choo hand om oss, vilket hon avslutade med en Singapore sling i baren. Nästa hotell stod för lunchen, där var det Dave Goh och Terry Goh som förde befälet. Mycket fina hotell båda två och trevligt bemötande.

Väl tillbaka på Hyatt rusade vi ner till poolen för ett sista desperat försök till solbränna. En halvtimme blev det, sen upp igen, duscha och ruscha till rum 2013 (svit). Där var ett helt kompani av representanter från hotellet samt researrangören "Orient Vacations" (Robert Tan). Dom visste antagligen inte att vi kom direkt från en jättelunch eftersom det var ett stort bord med mat framdukat. Mycket pinsamt! Men en och annan drink lyckades vi alla pressa ner. Efter lite presentation och artigheitsfrågor, blev vi lämnade ensamma för en mycket minimal briefing.

Peter Hellman berättade bl.a. lite kort 18.
om vad Specialresor är och vad dom
gör.

Så var det då dags för utcheckning från
detta trevliga hotell. Som "avskedsgåva"
fick vi alla en mapp innehållande
visitkortsfödral och väsknamnbrick, samt
brevpapper, allt med namnen ingraverat
i guldbokstäver. Fint.

Taxi till Changi ap kostade 13 dollar
och tog en halvtimme. Vi hittade snabbt
vår incheckningsdisk och placerade oss
snuggt och prydligt i kön för businessclass-
passagerarna. 18⁵⁰ kom vi dit och 19¹⁵
fick Peter och jag småspringa (vi var sist)
för att hinna boarda i tid. Så någon
inhandling i taxfreeshoparna blev det
aldrig tid till. Allt detta krångel för
att hejerna sena pratat med på resebyrå
endast seatat oss till Bangkok. Dessutom
verkade katten bakom incheckningsdisken
våldigt evan. Vi fick nog kolla hur han
taggade våra väskor, eftersom han janglerade
med både CMH och OSK taggar. Mycket då-
ligt "slutintyck" alltså av denna f.ö.
mycket fina flygplats. Loungen hann
bara Öve besöka, och han meddelade oss
andra om att den var mycket fin.

Så hade vi då 20,55 timmars resa fram-
för oss. Mellanlandningarna skedde i
Bangkok, Calcutta och Karachi. Några av-
vek på Kastrup, vi som fortsatte landade
på ett soligt Arlanda kl. 11⁰⁰.