

Det är mycket folk med tåget. Inryckande militärer fyller ut alla skrymslen. Konduktören har det snärjigt med biljettgranskningen. Korta, jäktiga uppehåll för Stegeborgs Kurir & Co vid några stationer. Tågpersonalen rusar fram och tillbaka, rycker i något, viftar och hojtar.

Efter sen men härlig middag var det så småningom läggdags. Någon osynlig ande hade bäddat under tiden man var borta. Härligt att få krypa

Vi blev omhändertagna av EKAB-tjänstemannen (och scoutledaren) ingenjör Bo Löfqvist. Han följde med oss ner i den sk turistgruvan. Djup: 340 m. Där fick vi se alla möjliga vidunderliga maskiner i arbete. Förresten så åkte vi buss ner i gruvan! En titt på malmbangårdsställverket blev det också och en av oss — Ove — fick prova på att "pricka in" några tåg på fjärrdirigeringsbordet. Där kunde strängt taget en enda man sitta i skjortärmarna och utan annan större ansträngning än att trycka på

Ny resebyrå i Jönköping



Äntligen har SJs resebyrå i Jönköping fått en ny lokal. Och det är väl på tiden eftersom man de senaste 20 åren fått husera i små och obekväma lokaler. I år är det nämligen 20 år sen den första upplysningsbyrå, sedermera resebyrå, öppnades i Jönköpings läns Turisttrafikförbunds lokaler. Så vi firar faktiskt ett litet jubileum, sade chefen Gunnar Edlund när han invigningstalade. Ovan ses resebyråns tjänstemän fr h föreståndaren Gunnar Edlund, med kollegerna Sture Zackrisson, Hans-Erik Lundh, Astrid Käck, Torsten Haal, Georg Peterson och Rolf Anderson i de nya ljusa lokalerna.